

# “plotseling kreeg ik contact met een vriend uit vorige levens”

Vincent Blom (51) is een medium en communiceert met de geesten van overleden personen en andere geestelijke wezens, ook wel gidsen genoemd. Hij doet dit met hulp van zijn vaste gids Gazoef, waar hij in vorige levens al goed mee bevriend was. Vincent is doof en woont samen met zijn vrouw en twee dochters in Blerick. Hij werkt als distributiemedewerker in een magazijn en ontvangt daarnaast mensen in zijn praktijk.

## CONTACT MET DODEN

Als kind had ik al spirituele ervaringen, maar ik begreep dit nog niet goed. Toen ik acht jaar was had ik een vriendje, waar ik veel mee speelde. Op een dag kwam ik thuis uit school. Het huis was vreemd stil. Ik liep naar boven en ineens verscheen bij de voordeur de geest van mijn vriendje. Hij zei dat hij niet meer met mij zou komen spelen. Even later zag ik mijn ouders en zus met sombere gezichten zitten. Mijn vader wist niet hoe hij aan mij moest vertellen dat mijn vriendje overleden was en liet mij daarom de rouwkaart zien. Ik wist al dat hij dood was, maar besloot niks te zeggen omdat ik bang was dat ze mij niet zouden geloven. Jaren later zag ik op een familiefeest mijn neef. Het voelde niet goed, ik voelde mij heel naar worden. Ik dacht dat het van mijn pinda-allergie kwam en ik besloot naar bed te gaan. Ik sliep onrustig en kreeg de volgende dag de opdracht van een stem in mijn hoofd



om naar een tunneltje in de buurt te lopen. Daar aangekomen zei de stem dat ik de deur van het elektriciteitshokje open moest doen. Ik zag de geest van een dode man liggen. Wie het was zag ik niet. Weer thuis voelde ik mij beroerd en ging op bed liggen. Toen mijn vrouw naar me toe kwam en vertelde dat mijn neef zelfmoord had gepleegd verdwenen de nare gevoelens ineens. Ik was mij toen nog niet zo bewust van mijn media-mieke gave zodat ik mijn neef niet had kunnen afhouden van zelfmoord. Als ik nu bij mensen voel dat ze zelfmoord willen plegen zeg ik dat ze dit niet moeten doen omdat ze dan niet worden toegelaten in de hemel.

Mensen die zelfmoord plegen moeten in een nieuw leven hun taak op aarde alsnog af maken.

## CONTACT MET GIDSEN

Jarenlang had ik veel pijn aan het litteken van een C.I.-operatie. Omdat het audiologisch centrum mij ondanks twee operaties niet van de pijn af kon helpen, ging ik naar een reiki medium. Zij hielp mij van de pijn af en zei dat ik een spirituele gave had. Ik vroeg haar hulp omdat ik het gevoel had dat er geesten in mijn huis aanwezig waren. Zij joeg deze geesten weg. Toen ik zei dat ik nog steeds geesten voelde, was ze verbaasd. Ze zag geen geesten meer, behalve dan die van mijn overleden schoonvader die steeds bij mij bleef. Toen ze dieper keek, snapte ze het wel en vertelde me dat ik erg open stond voor de spirituele wereld en dat ik die kon voelen en horen. Ze adviseerde mij veel in het bos te gaan lopen. Na enkele wandelingen in het bos hoorde ik daar een geluid alsof er een metro langs reed. Op een dag kwam er heel helder een stem door. Het was de stem van Gazoef, mijn spirituele gids. Gazoef vertelde dat wij in vorige levens heel goede vrienden waren en dat wij sjamanen waren geweest. Een sjamaan is een tussenpersoon tussen de mensen en de geestenwereld. Ik was zo geboeid door de stem van Gazoef dat ik verdwaalde in het bos. Gazoef leidde mij weer terug naar de auto.

## MENSEN HELPEN

Ik heb lang niet geloofd in de spirituele wereld en in mijn spirituele gaven, maar het is mij zo duidelijk geworden dat dit mijn weg is, dat ik een eigen praktijk ben begonnen. Ik help mensen door beelden, woorden of muziek die ik doorkrijg en ik communiceer met overleden mensen. Gazoef helpt mij hierbij. Soms komen er mensen bij mij met vragen wie hun echte vader of moeder is. Hier kan ik niet altijd antwoord op geven, omdat de doden zelf heel gesloten kunnen



zijn. Een familiegeheim moet soms geheim blijven. Er kwam eens een man bij mij met de vraag waar zijn dochtertje was. Ik zag dat zijn ex-vrouw hun dochtertje mee had genomen naar Italië en dat ze steeds naar een andere plek vluchtte, waardoor ze moeilijk te vinden was. Ik zag dat ze uiteindelijk gepakt zou worden en dat ze voor de rechter zou komen. De man zou zijn dochtertje weer zien, maar hoe het precies in de toekomst zou gaan kon ik niet zeggen, wel dat het goed zou komen. De man kwam later naar mij toe en zei dat het precies zo gegaan was als ik gezegd had.

## EIGEN KEUZE

Vroeger kwetste het me als mensen niet geloofden dat ik een medium ben, nu kan het me niet meer schelen wat anderen van mij denken. Mensen zijn soms bang dat ik alles bij hen kan zien, maar ik zie alleen dingen over hen als ik mij openstel en dat doe ik alleen als ik in mijn praktijk zit of als mensen hier om vragen. Het is wel zwaar om een medium te zijn. Ik neem alle gevoelens van een ander over, ook de zware gevoelens. Soms heb ik s' morgens al buikpijn en weet dan dat ik s' avonds een klant ga krijgen die buikpijn heeft.

WG.

## Medium

Een medium is iemand die over één of meerdere paranormale gaven beschikt, waardoor geesten of zielen van overledenen via hem of haar met mensen op aarde kunnen communiceren. Niet elk medium is even sterk en heeft dezelfde mogelijkheden. Of iemand een betrouwbaar medium is moet je zelf ervaren.

[www.vincentblom.com](http://www.vincentblom.com)

